

## Andra brevet hem - julhälsning

Hej där hemma

Hösten har passerat otroligt fort och alldeles snart är det jul.

Jag har det fortsatt bra på min tjänst och får se och uppleva fina miljöer.

Sedan jag skrev senast har personalen på observatörsteamet bytts några gånger. Av de under hösten som tjänstgjort vid Fältstationen i Domel (Muzaffarabad) är det bara jag som är kvar.

Jag har varit stationschef sedan 29 november och tills jag åker hem den 29 december.

Nedan följer en resumé om vad jag upplevt under hösten, ni som har Facebook har redan läst och sett en del.

20-21 oktober åkte teamet ca 15 mil norrut längs floden Neelum till en plats som heter Kel. Resan kändes som att åka bakåt i tiden och det var mycket primitivt. Temperaturen sjönk från ca 25° till 10° under några timmar bilfärd. Vi inkvarterade på en pakistansk armébas. Tror vi bodde i gästrum avsett för överstar och generaler, det var fint men kallt. Det ställdes fram en gasolvärmare. Middagen intogs i mörker, då elen var borta samt att vi fick klä oss ordentligt. Min koreanska och filippinska kollega frös ordentlig. På natten fick vi ta fram våra sovsäckar. Dagen efter åkte vi vidare längs floden, tyvärr var vägen i dåligt skick så vi kunde inte ta oss ända fram till avsett resmål.



Bebyggelse i längs Neelum



Vägförhållande



Utsikt från gästförläggningen i gryningen



Längs Neelum



Tillsammans med brigadens artillerichef



Neelum och typisk Kashmirisk bro

Den 24 oktober passade vi på att fira FN dagen. Vi lyckade på en timme få konditorn att göra en fin FN tårta. Färgen blev invärta men det smaka fin fint.



Jordskred



Dagen efter passerade vi 67 skred

På väg till en uppgift passerade vi flera jordskred. Vid ett ställe tog det stopp. Sekunderna efter bilden togs rasade mer. Jag varnade min Koreanska chef att vi skulle backa men han envisades med att vi skulle fram. Han fick ge upp tillslut.

I UNMOGIP anordnas konferens två gånger om året, tror att det är den ända FN insatsen det görs. Alla observatörer träffas och utbyter erfarenheter och utbildas i nyheter. De allra flesta kollegorna har bara hörts på radio och setts på fotografi. Vid konferensen delades medaljer ut. Medalj erhålls efter tre och nio månader. För min del blir det vid nästa konferens i april.



Svenska kontingenten (Ur flottan, amfibiekåren, artilleriet, flygvapnet och kavalleriet).

Efter konferensen åkte jag hem på två veckors ledighet. Det var intensiva dagar som passerade alldeles för snabbt.

När jag kom tillbaka återvände jag till FS Domel och har tjänstgjort som stationschef. Inget märkvärdigt i sig men man har ansvar för en ganska omfattande administration.



Besök på en skola

En deluppgift är att informera om vårt uppdrag och då passar det bra med att besöka skolor. Jag fick en fråga vad jag tycker om att flickorna har täckta ansikten. Nämnde inget om jämställdhet och mänskliga rättigheter utan uttryckte om förståelse för kultur och religion. Men vad skulle jag säga i det läget.



Sejerpårad efter lokalt val i Muzaffarabad



Besök vid en pakistansk enhet som grupperat i skydd från indisk indirekt eld och hamnade i skuggan. Ingen sol på hela året. Övergång av Neelum, jag valde att gå i förväg.

Snart är det jul som kommer firas i Kashmir med stort inslag av svensk tradition, tillsammans med två finnar och en Syd Korean. Då jag var hemma på ledighet i november och kunde ta med mig lite svenska godsaker som jag ska bjuda på. Några delikatesser som skinka, Edvins senap, korvar av olika slag (tror det blev sex olika sorter) köttbullar, knäckebröd, Västerbotten ost, ostpannkaka och så ska jag göra Janssons frestelse. Därutöver pepparkakor och en del godis.

De ska också få lyssna till julsånger av och Carola.



Den 28 december lämnar jag Muzaffarabad och UNFS DOMEL kanske för gott.



Sudan Gali



2000möh fantastiskt vackert

Det är allt för denna gång  
Fler bilder finns på Facebook.

Jag önskar en God Jul och därefter ett Gott Nytt År  
Per  
UNMO 910